

# 3 - Elia

Gedicht:  
René van Loenen  
www.renevanloenen.nl

voor samenzang met orgel, vs 07

Alfons van der Mullen  
www.denieuwecantate.nl/in wolken uitgesneden

$\text{♩} = 88$



Hij die de taal van het recht spreekt.



Hij, de ge - terg - de pro - feet,



die met de Ba - äl de draak steekt,



die zich ge-roe - pe - ne weet.

2)  
Hij die het woord kent voor regen.  
Hij die verbijstering wekt  
krijgt het gelijk van Gods zegen.  
Zie hoe de hemel betreft.

3)  
Hij die door water een weg baant.  
Hij die met vuur speelt en wint,  
die niet het licht in de weg staat,  
niets dan de waarheid bemint.

4)  
Hij die het woord kent voor leven.  
Hij die het woord kent voor brood,  
staat voor het woord hem gegeven,  
slaat met zijn mantel de dood.