

# 4 - Nabot

Gedicht:  
René van Loenen  
www.renevanloenen.nl

voor samenzang met orgel - vs 06

Alfons van der Mullen  
www.denieuwecantate.nl/in wolken uitgesneden

♩=72



2) Jouw naam is een boom in de wind.  
Jouw woord is geen woord dat voorbijgaat,  
jouw spreken geen vluchtige taal.  
Jouw woord is gelouterde waarheid,  
jouw naam een profetisch verhaal.

3) Jouw naam is een boom in de wind.  
Jouw dood is niet zinloos gebleven.  
Jouw leven staat op in de daad,  
in recht doen aan alle ontheemden.  
Jouw dood is de weg van het zaad.