

Micha

Het woord komt in de dagen van,
het raakt aan tijd en plaats gebonden.
Vervuld met kracht spreekt er een man,
die van Godswege wordt gezonden.
Dit is een heilig rechtsgeding:
waar recht met voeten wordt getreden
volgt voetstoots de vernedering
want met het volk vallen zijn steden.

De machtigen doen zich tegoed
aan alles wat hun macht doet blijken
en 's nachts wordt door hen uitgebroed
hoe men bij dag zich kan verrijken.
Geen zalvend woord, geen zachte hand
kan Sion voor zijn val bewaren.
Kwaad gaat voor kwaad niet aan de kant,
het zal zijn handlangers niet sparen.

Gods spoor gaat door de diepte heen.
Ontworteld zal het volk ontdekken:
IK BEN is God en hij alleen
leert sporen naar de vrede trekken.
Als dauw gepareld in de nacht
zal het begin zijn: laag verborgen
voor wie verblind de zon toelacht.
Zo daagt de messiaanse morgen.

Niet overweldigend maar licht
als in de grond ontkiemend leven
wordt in de schemer opgericht
wat aan de nacht werd prijsgegeven.
O mens, het is je aangezegd,
wat anders zou Gods woord je vragen
dan trouw aan hem en zo met recht
zijn beeld van liefde uit te dragen.