

Een nieuw hemelvaartslied

Zoek Christus niet in het verleden,
niet in de nevel van de tijd.
Zoek in de wonden van het leven
zijn tegenwoordigheid.

Hij lijkt zo ver van ons verwijderd
maar is ons rakelings nabij.
Hij die verhoogd werd na zijn lijden
is mens aan onze zij.

Zijn koninkrijk is ons gegeven
in onrust, moeite en gemis
totdat in wolken uitgesneden
zijn dag gekomen is.

*voor dit lied ben ik schatplichtig aan het
gedachtegoed van zowel Dietrich Bonhoeffer
als Tomás Halik
melodie: LB 582*