

Raak de wonden aan

voor samenzang met orgel vs 09

Gedicht:
René van Loenen
www.renevanloenen.nl/kerkliederen

Alfons van der Mullen
www.denieuwecantate.nl/in wolken uitgesneden



Raak de won - den aan van de on - ge - zie - ne



die is op - ge - staan.



1) Laat _____ ge - loof ont - kie - men, raak de



won - den aan.

won - den aan.

1'02"

2)
Raak de wonden aan
van de zachte krachten,
helden zonder naam,
die niets meer verwachten.
Raak de wonden aan.

3)
Raak de wonden aan
van de ongewenste
pauper, paria,
bastaard onder mensen.
Raak de wonden aan.

4)
Raak de wonden aan
van wie niets bezitten
dan een schraal bestaan.
Deel het brood, de vissen.
Raak de wonden aan.

5)
Raak de wonden aan
van de rechteloze.
Wees in Christus' naam
een gewonde trooster.
Raak de wonden aan.

2020 Febr 23
alfonsvandermullen.nl
Culemborg NL