

Raak de wonden aan

Raak de wonden aan
van de ongeziene
die is opgestaan.
Laat geloof ontkiemen,
raak de wonden aan.

Raak de wonden aan
van de zachte krachten,
helden zonder naam,
die niets meer verwachten.
Raak de wonden aan.

Raak de wonden aan
van de ongewenste
pauper, paria,
bastaard onder mensen.
Raak de wonden aan.

Raak de wonden aan
van wie niets bezitten
dan een schraal bestaan.
Deel het brood, de vissen.
Raak de wonden aan.

Raak de wonden aan
van de rechteloze.
Wees in Christus' naam
een gewonde trooster.
Raak de wonden aan.

*paaslied gebaseerd op
het gelijknamige boek
van Tomáš Halík
(Boekencentrum, Utrecht 2018)
melodie: LB 566*