

Lied voor Titus Brandsma

voor samenzang en orgel vs 07

Gedicht:
René van Loenen
www.renevanloenen.nl

Alfons van der Mullen
www.denieuwecantate.nl/ in wolken uitgesneden

Rustig ♩=120



Jij ging de weg die on - be - gaan - baar leek,



het pad dat on - ge - wis en een - zaam bleek,



dat ie - mand in het nauw maar lie - ver mijdt



om - dat de dood er on - ont-koom - baar lijkt.

49"

2)

Jij zweeg niet, keek niet weg van het verraad,
de leugens, de misleiding en de haat.

Jij koos voor recht, voor solidariteit.

Jij koos voor Christus en zijn koninkrijk.

3)

Jij was een vonk, geboren uit het vuur
van trouw en liefde, ongeveinsd en puur,
en keerde stralend tot je oorsprong weer,
de bron van leven, onverwoestbaar teer.

| |
|--|
| alfonsvandermullen.nl 2020 Februari 22 Culemborg, NL |
|--|