

## **Lied voor Titus Brandsma**

Jij ging de weg die onbegaanbaar leek,  
het pad dat ongewis en eenzaam bleek,  
dat iemand in het nauw maar liever mijdt  
omdat de dood er onontkoombaar lijkt.

Jij zweeg niet, keek niet weg van het verraad,  
de leugens, de misleiding en de haat.  
Jij koos voor recht, voor solidariteit.  
Jij koos voor Christus en zijn koninkrijk.

Jij was een vonk, geboren uit het vuur  
van trouw en liefde, ongeveinsd en puur,  
en keerde stralend tot je oorsprong weer,  
de bron van leven, onverwoestbaar teer.