

3 De vreemdelingen herbergen.

Overal was ik,
een hond die men voortjaagt
in een omkeer van wereld.
Met mijn spoor in een zandstorm verloren
als een woord zonder letters
als een naam zonder mens

(Cees Nooteboom)